

Ik ben verliefd

Leerdoelen

- Het kind leert gevoelens van verliefdheid bij zichzelf te herkennen en weet dat gevoelens van verliefdheid normaal zijn

Inleiding

Verliefd zijn: wat is dat eigenlijk? En is iedereen verliefd? Vandaag gaan we praten over verliefd zijn. Als je iemand heel leuk vindt, ben je soms verliefd op diegene. Dat is heel normaal. Soms is het leuk om verliefd te zijn en soms ook heel spannend. Soms is het ook minder leuk, als de ander niet verliefd is op jou. Laten we eens kijken op wie we verliefd kunnen worden en hoe dat precies voelt.

Opdracht 1: Ik ben verliefd!

Benodigdheden

- Het lied van de Lentekriebels: https://youtu.be/PRz3b_VhdOY

Laat het kind samen met een ouder of iemand anders de volgende vragen over verliefdheid beantwoorden:

- Ken je iemand die verliefd is?
- Weet je hoe het voelt om verliefd te zijn? Is het altijd leuk of kan het ook vervelend zijn?
- Op wie kunnen mensen verliefd worden?
- Is er een verschil tussen verliefdheid en vriendschap? Wat is dat?
- Wat doen mensen als ze verliefd zijn op elkaar?
- Kunnen twee mannen of twee vrouwen ook verliefd worden op elkaar?
- Kunnen mensen uit verschillende culturen ook verliefd worden op elkaar? Hoe laat je iemand merken dat je verliefd op diegene bent? (Nodig leerlingen uit om te laten zien hoe ze dat doen)
- Hoe voelt het als jij iemand leuk vindt en diegene niet verliefd is op jou? Wat doe je dan?
- Wat doe je als iemand verliefd is op jou?
- Wat doe je als iemand verliefd is op jou, maar jij bent dat niet?
- Hoe zeg je netjes dat je niet verliefd bent?



Opdracht 2: Koning & koning*Benodigdheden*

- Het verhaal 'Koning & koning'

Lees het verhaal 'Koning & koning' en beantwoord met jouw papa, mama of ander familielid de volgende vragen:

- Wat vinden jullie van het einde?
- Kan een prins alleen met een prinses trouwen of ook met een prins?
- Kan een prinses alleen trouwen met een prins of ook met een prinses?
- Mag je zelf weten of je wilt trouwen met een jongen of een meisje? Mag je dit zelf weten van je ouders en vanuit de cultuur waarin je opgroeit? (ofwel: verschilt het hoe er wordt omgegaan met homoseksualiteit bij verschillende culturen?)
- Wat vind je ervan als een jongen met een andere jongen trouwt?
- Hoe noemen we twee mannen die verliefd zijn op elkaar? (homo)
- Hoe noemen we twee vrouwen die verliefd zijn op elkaar? (lesbisch)
- Hoe noemen we een man en een vrouw die verliefd zijn op elkaar? (hetero)

Er bestaan verschillende vormen van liefde. Mensen kunnen verliefd worden; soms zijn het twee mannen die verliefd worden op elkaar, soms twee vrouwen en soms een man en een vrouw. In sommige landen is homoseksualiteit verboden. Mensen die dan verliefd worden, mogen hier niet naar handelen. Gelukkig mag je in Nederland verliefd worden op wie je wilt!



Afronding

Veel mensen zijn weleens verliefd. Mensen die hetero zijn, worden verliefd op iemand van het andere geslacht: een jongen wordt verliefd op een meisje en een meisje op een jongen. Mensen die homo of lesbisch zijn, vallen op iemand van hun eigen geslacht. Daarnaast kun je ook verliefd worden op iemand uit een andere cultuur of iemand die je alleen kent van tv. Er zijn heel veel verschillende vormen van liefde. Het is belangrijk om gevoelens van liefde te respecteren, ook al zijn deze gevoelens anders dan die van jou.

Boeken die aansluiten bij deze les:

Koning en koning. Linda de Haan, Gottmer 2002

Ik vind jou lief. Sanderijn van der Doef, Ploegsma, 2012

Het lammetje dat een varken is. Pim Lammers. Uitgeverij de Eenhoorn, 2017

Joep! Mark Haayema. Gottmer, 2017

Wij zijn bijzonder, misschien zijn wij een wonder. Ted van Lieshout, Leopold, 2012

Koning & Koning. Linda de Haan, Gottmer, 2000

Vaderdag met twee mama's. Karin Wijnhoven, GigaBoek, 2010

De vriend van papa. Francesca Pardi, De Vier Windstreken, 2013

Mensen, mensen, wàt een mensen! Peter Spier, Leminscaat, 2012

Het volgende verhaal is een bewerking van het boek Koning & Koning en wijkt dus af van het verhaal uit het prentenboek.

Op het topje van de berg woonden een oude koningin, een jonge kroonprins en een kroontjeskat. Ze hadden een prachtig kasteel. De oude koningin was al heel oud. Ze liep krom en haar gezicht was een beetje gerimpeld. En als ze op haar troon ging zitten, dan deed ze dat heel langzaam. Op een dag zei de oude koningin: "Ik ben moe. Ik wil geen koningin meer zijn."

En dus besloot de koningin dat ze wilde stoppen. "Ik doe het niet meer," zei ze. "Ik wil nog voor de zomervakantie stoppen met werken." De koningin liep langzaam naar de slaapkamer van de prins. "Opstaan!" riep de koningin.

De jonge prins schrok wakker. "Hé, wat doet u nou moeder?" riep de jonge prins. "Ik moet met je praten," riep de oude koningin. "Ik wil geen koningin meer zijn. Ik ben het al zo lang." En toen begon de koningin te huilen. Ze ging op het bed zitten. En de prins troostte haar. "Je moet maar gaan trouwen hoor," zei de koningin. "Ik wil voor de zomer stoppen met koningin zijn. Er moet een grote bruiloft komen."

De prins schrok geweldig! "Wat zegt u nu? Moet ik gaan trouwen?" De prins begon te bibberen. "Maar met wie dan?" "Dat zoeken we wel uit," zei de koningin en zwaaide met haar vinger. "Maar je gaat trouwen."

Aan tafel kwam de koningin erop terug. De prins zat aan de andere kant van de tafel en kon geen hap door zijn keel krijgen. De koningin bleef er maar over doorpraten. Ze legde haar vork neer en zei: "Toen ik zo oud was als jij, was ik al twee keer getrouwd. Iedere prins om ons heen is al getrouwd, maar jij niet. Hoe komt dat toch?" De prins zei niks. Hij was ongelukkig en moest aan het idee wennen dat hij ging trouwen. Hij had nooit leuke prinsesjes gezien, dus hij wist niet wie hij moest kiezen. De koningin zei dat het wel goed zou komen. Ze sloeg een arm om de prins heen en vertelde hem dat zij alles wel zou regelen. De prins wenste zijn moeder welterusten. "Slaap lekker mama," zei de prins.

Die avond haalde de koningin een grote lijst. Daarop stonden allemaal namen van prinsessen. Ze belde ze allemaal op en vroeg of ze op visite wilden komen. De volgende dag kwam de eerste prinses al.

De jonge prins stond zijn tanden te poetsen toen er werd aangebeld. "prins! Doe eens even open!" riep de koningin. En dus rende de prins met zijn tandenborstel naar de voordeur en deed open. "Hallo!" zei prinses Aria uit Oostenrijk. En ze zong een prachtig lied. Nou ja, prachtig. De prins vond het maar niets. Hij vond de prinses lelijk zingen. En dus bedankte hij haar en stuurde haar weer weg.

Een uur later werd er alweer aangebeld. Er stond een kleine prinses in de deur. Het was prinses Dolly. "Hallo," zei prinses Dolly. En ze begon een circusact. Ze gooide met ballen en met stokjes. Ze vlogen overall heen. De prins werd er bang van. "Nee," riep de prins. Hij bedankte haar en stuurde haar weer weg.

Toen kwam er een prinsesje uit Groenland. Ze was knalgroen! "Hallo!" zei de prinses. Maar groen vond de prins geen mooie kleur. Dat gaf niks, want de prinses werd meteen verliefd op een lakei uit het kasteel. De lakei en de prinses dansten door de zaal. De prins vond het niet erg. Maar zijn prinsesje had hij niet gevonden.

Toen kwam er een prinses die van ver kwam. "Hallo!" zei de prinses. Ze had hele lange armen en daarmee zwaaide ze naar iedereen. Ze had mooie kleren aan en ze had donkere ogen. Ze was donker van huid en heel lang. Maar de prins was veel kleiner. Hij kon er niet bij als hij haar een kusje wilde geven. En dus stuurde hij haar weg.

De koningin was teleurgesteld. "Oh, lieve prins! Ben je met geen van de prinsesjes gelukkig?" "Nee," riep de prins. "Ik wil het graag maar het lukt me niet." En net toen de prins wilde gaan huilen kwam de lakei binnenrennen. "Wacht! Er komt nog iemand naar de poort. Het is prinses Madelief met haar broer prins Heerlijk."

Toen ging de poort open. En daar stond prinses Madelief met haar broer prins Heerlijk. "Hallo," zei Madelief. Ze had een prachtige jurk aan met bloemen erop. "Ik ben prinses Madelief en dit is prins Heerlijk." En toen gebeurde het..... De kroonprins kreeg het warm. Hij werd vrolijk en begon te lachen. Zijn jonge hart sloeg op hol. Hij werd helemaal verliefd.

(Hier stopt u met voorlezen. De kinderen mogen het einde van het verhaal verzinnen).

"Oh"..... riep de kroonprins. "Wat een beeldschone prins! Wat heb je mooie ogen en een leuke trui." Prinses Madelief moest er een beetje om lachen. Ze had dit niet verwacht, maar ze vond het wel erg leuk voor haar broer prins Heerlijk. De oude koningin was zo blij! Ze regelde een groot feest. Een prachtige bruiloft voor de twee prinsen. Er kwamen heel veel gasten. Allemaal koningen en koninginnen. En natuurlijk alle prinsessen die de prins wel aardig vond, maar niet leuk genoeg. De prinsen gingen naast elkaar staan. En de koningin vroeg: "Prins Heerlijk, wil je met mijn zoon trouwen?" En die riep: "Ja." Er volgde een groot feest. En iedereen begon gezellig te dansen.

Vanaf toen heetten de prinsen: Koning & Koning. De oude koningin had voortaan tijd om heerlijk in de zomerzon te liggen en te genieten van haar rust. De koningen waren dolblij met elkaar. En zo leefden zij nog lang en gelukkig!

Bron: Koning en koning

Linda de Haan; Gottmer 2002